

## Wacht niet op mij !

Zojuist keek ik op de Franse TV naar het journaal en zag daar een man, hevig spartelend, afgevoerd worden door de Franse politie. De man slaakte, voor de Fransen onverstanebare, kreten. Maar ik hoorde toch duidelijk: "Wacht niet op mij!"

Het bleek om een Nederlander te gaan en wel een Urker. Op De Galibier had hij de machinist op de sneeuwschuiver overmeesterd en was zelf achter het stuur geklommen om zo de sneeuw weg te schuiven want hij zou en moest die berg over.

De man maakte onderdeel uit van een grote groep wielrenners uit Nederland. Franse justitie had het al over een sekte uit een streng Christelijk voormalig eiland: Col de Bult aan de Lac du IJssel. Alle leden van de (vermeende) sekte zijn al geanalyseerd en Franse justitie kon vertellen dat het een zeer gevaarlijke groep is die bij voorkeur op de fiets met 95 km per uur naar beneden dendert al auto's inhalend en daarbij ook nog hautain een tikje geeft op de motorkap.

Voor de groep betekent het Franse woord Fermé in het Nederlands: Open! Inmiddels is de hele groep verhoord door de Franse justitie en alle leden hadden dezelfde verklaring: "Een Urker laat zich door niets of niemand tegenhouden".

De groep beklimt bergen alsof ze de liefde bedrijven. Lyrisch worden de flanken van de Col du Glandon bezongen en alle bergen kunnen van verschillende kanten ook daadwerkelijk worden genomen.

De groep kent ook allerlei, vooraf afgesproken, excuses om te verbloemen dat men er doorheen zit. Zo vroeg tijdens een beklimming Leendert Pêcheur (= Frans voor Visser) aan mij als mede concurrent: "moet jij ook pissen?". Dezelfde Pêcheur presteerde het om (bewust) 3x in een kwartier lek te rijden om vervolgens zijn vrouw te bellen: "Ik moet nu toch echt een nieuwe fiets want ik heb het van de dood afgehaald!" De groep heeft het trouwens over instapmodellen vanaf 3.000 euro.....

Terwijl het mij tijdens het afdalen dun door de broek liep zijn sommige leden van de groep dan nog in staat elkaar te filmen en Jurie-Hessel Boelanger zingt dan ook nog: "Spring maar achterop bij mij....".

Tijdens het beklimmen van de Alpe d'Huez heeft de groep zelf potten met verf en kwasten meegenomen en zo is daar nu te lezen:

- Eaw je al een ai at?
- Mins doen niet zo roar!
- Gien moed vist ok

En de slottekst:

- Een vréemde kan een koe stéelen maar een Urreker mag nog niet over ut ekke kieken!

Inmiddels is de groep volledig "afgevlakt". Het ultieme doel: De Marmotte kan namelijk niet worden gehaald. Naast de overmeestering van de machinist op de sneeuwschuiver had de groep ook explosieven bij zich om het opruimen van de sneeuw te bevorderen. Enkele leden hadden het ook over: "Wat zou zo'n bietjen snai-acht". Franse justitie is zich nog aan het buigen over deze woorden die klonken als een strijdkreet van "Djihād-achtige proporties".

De groep was neergestreken in Chalet La Douche en de eigenares van het etablissement genaamde Jolante is ook al ondervraagd door justitie maar zij kon alleen maar antwoorden: "Deze jongens zijn zo lief die doen geen vlieg kwaad".

Op dit moment zit alleen het brein van de groep genaamd Albért De K. nog vast. Hij blijft roepen: "wacht niet op mij!" Veel meer kan justitie niet uit hem krijgen.

Ik heb vanuit Frankrijk zojuist nog even gebeld met mijn vrouw op Urk en zij vertelde: "Ik weet niet wat er aan de hand is maar het stikt hier van de Franse journalisten!"

PS Zojuist is bekend geworden dat Albért de K. is ontsnapt en op zijn fiets is gestapt en daadwerkelijk De Galibier is overgestoken om uiteindelijk te finishen op de Alpe d'Huez.

**Auke Brouwer**