

Fietsen om het IJsselmeer in een dag

Even voorstellen: van rechts naar links Gerrie de Vries, Johannes molenaar, en Jan Riekelt van Veen.

Oftewel Schoonvader met twee schoonzoons.



Jan Riekelt, Johannes en Gerrie. Aug. 1995.

We waren fietsers die zo 's avonds vaak een rondje van 40 km fietsten op de racefiets. Mooi, met een ondergaande zon, met nog de warmte van de dag in de rug, gingen we de polder door. Op de zaterdag deden we de rondjes wat groter, zo'n 50 ♦ 60 km. Het ging ons om de algemene conditie en voor ons plezier genieten van de natuur.

Toen kwam bij ons het idee op om eens een tocht te doen om het IJsselmeer (210km) en dan wel in een dag. We hadden met de vrouwen afgesproken dat zij met een auto ons achterna zouden komen, zeg maar als volgauto voor de bevoorrading van ons eten en drinken. We vertrokken om 8:00 richting de Lemmer. We hadden afgesproken dat de vrouwen ongeveer een uur later zouden vertrekken, we zouden dan elkaar ontmoeten in Makkum. We reden door het mooie Gaasterland, richting Rijs, waar ook dat beroemde vogeltjespark is. Nou ja, van de vogeltjes is weinig overgebleven. Zo zie je maar, daar gaan ze ook met de tijd mee om wat te verdienen. We hadden onze zakken vol met bananen, krentenkoekjes en veel water. Aangekomen in Makkum was er in geen velden of wegen de auto met vrouwen en kids te zien. Wij fietsten even over de haven en streken neer op een bankje onder het genot van een ijsje. Op het bankje zat ook een dorpsfiguur. Daar kwamen we mee in gesprek. Hij had vroeger ook een tocht gedaan om het ijsselmeer, maar dan wel in drie dagen. Hij deed het meer voor de recreatie. Hij had mooie verhalen waar we wel eens om moesten lachen. En even later was daar de auto met onze vrouwen. Het was mooi weer, het was ondertussen een uur of tien en al zo'n 25 graden en de vrouwen hadden onze zwembroeken meegenomen, dus zwemmen! Makkum heeft een mooi strand trouwens. Daar kan Urk een puntje aan zuigen met al die schelpen. Maar ja, je zit met al die stenen onder water voor de toren en daar groeien die schelpen aan en laten op den duur weer los en spoelen zo weer aan op het Urker strandje. Maar dat even terzijde.

Na een verkleedpartij en een duik zijn we lekker in het zonnetje gaan zitten onder de parasol onder het genot van lekker Urker brood en een sapje.



Op het strand van Makkum

Wij gingen weer verder richting afslagdijk, de dames bleven nog even zonnen en daar na een patatje met een glas melk lekker hoor zo op het strand. Wij waren half op de dijk toen kregen we een ongelukje, we hadden een vaartje van 35 km per uur toen een van ons een concentratie fout beging er zaten toeristen op de dijk en zo als wij Urker zijn opgewekt en vriendelijk zwaaiden wij naar die mensen, maar daar door raakte een van ons het wiel van de ander en er kwam onbalans met de fietsen en de twee achtersten verloren de macht over het stuur en klapten tegen het asfalt van het fietspad van de afslagdijk, met wat schrammen kwamen we met de schrik vrij.

Maar mijn fiets (jr): het achter wiel was een en al bochel , maar geen nood eerst het wiel er uit je gaat er op staan en je geeft wat trekken en zo buig je de zaak weer in fatsol . fietsen weer richting Denoever en richting Wieringemeer een mooi stukje trouwens, dan naar Medemblik waar we zouden wachten bij het Radboud kasteel we zaten boven op de dijk dicht bij de ingang van het haventje . gezellig naar de bootjes kijken die binnen kwamen varen. Het wachten was weer op de dames ja hoor daar kwamen ze na een uurtje. We waren verdwaald was het motto.



We gingen lekker wat eten boven op de dijk prachtig en wat gebabbel wat je zo al niet tegen komt op zo'n tocht maar we moesten verder richting Enkhuizen een mooi stadje waar je ook kan genieten , maar onze reis was richting Lelystad over de dijk dat was me een eind, stop een leuke band onze eerst maar niet de laatste, we kwamen aan bij het

haventje op de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad - Trintelhaven. We hadden het zicht op Urk met dat mooie weer wij begonnen geweldig veel honger gevoel te krijgen ,we hadden onze drinkbekers weer vol gedaan met water het was ondertussen zo'n 30 graden geworden dus drinken is heel belangrijk. De vrouwen waren al vertrokken naar Urk om lekker kost klaar te maken, waar we veel zin in hadden, het leek nog een klein stukje naar Urk na zo'n dag maar na al die km. In de benen wordt zo'n stuk nog wel zwaar al onze reserves waren op nog een lekke band , maar dan ben je ook blij dat je weer op je fiets zit en je hem in beweging hebt. De ketelbrug over onze benen leken wel 10 kilo zwaarder en zo over de kamperdijk naar onze bult wat was ik blij dat ik in huis was de kinderen hadden slingers over de achterstraat gehangen leuk hoor om zo moe en toch voldaan thuis te komen, echt aan te raden, wat is Nederland toch mooi vooral zo langs het ijsmeer.

Groet Jan Riekelt Urk 16-03-2005